

de gemeenschap van de heiligen

wouter deruwe, allerheiligen 2022

Weet jij wat we eigenlijk vieren op het feest van 'allerheiligen'? Je antwoord zal wellicht ongeveer luiden: "Het feest van álle heiligen, natuurlijk, de gekende en de ongekende."

omdat hun leven jou spreekt van G-d

kans is groot dat je er dan enkele concrete namen bij in je gedachten hebt: mensen die in jouw ervaring 'heilig' zijn, omdat hun leven jou spreekt van G-d. Ze zijn nooit 'officieel heilig verklaard', maar ze horen er voor jou stellig bij!

Je zou van 'meester Luc' al wel wat punten krijgen voor dit antwoord, maar er is meer, als we dat mysterieuze feest wat voller willen benaderen.

In onze geloofsbelijdenis – die we delen onder de Rooms-Katholieke, de Orthodoxe, en vele van de Protestantse Christenen, aangezien die dateert van lang voor die splitsingen (451!) – drukken wij uit dat we geloven in 'de gemeenschap van de heiligen'. Als we nu dáár een examenvraag zouden moeten over beantwoorden ...

Ik vond op internet een afbeelding die, naar mijn mening, wel iets zinvols vertelt over die 'gemeenschap van de heiligen': een hele groep mensen die als kaarsen licht verspreiden. Dat licht hebben ze niet uit zichzelf, maar het is het licht van Christus dat ze uitstralen. Ze hebben zich laten 'aansteken' door zijn vuur, waardoor ze zelf licht worden voor hun omgeving.



Daarmee komen we opnieuw dicht bij wat je zelf zei over die heiligen, dat het mensen zijn wiens leven jou sprak van G-d. Dat klopt dus, maar we moeten eraan toevoegen dat ze per definitie met velen zijn én dat ze samen horen. Niemand is op z'n eentje 'heilig'; niemand is op z'n eentje 'Christen'! Wat wij als mens eventueel kunnen uitstralen is wel degelijk goddelijk licht, maar altijd maar een klein vlammetje ervan. Alleen samen kunnen we meer de volheid ervan uitstralen.

Wij zijn geneigd die 'gemeenschap van de heiligen' te situeren in een 'hiernamaals'. Opnieuw: dat klopt, maar is onvoldoende om de volheid ervan op het spoor te komen. 'Licht' is niet tijdgebonden! Ik ben er zeker van dat diegene die jij in je gedachten hebt als 'onbekende heilige' ook nu nog steeds voor jou 'straalt', ook al is die wellicht al gestorven! 'De gemeenschap van de heiligen' is dus altijd en overal om ons heen. Wij zijn omgeven – omarmd – door goddelijk licht! De 'ontelbare schare' waarvan sprake in het

wij zijn omarmd door goddelijk licht

boek van de Openbaring omspant dus alle tijden, volken én omstandigheden. Wij mogen ons vandaag als concrete Christen hier en nu gedragen weten door een immense kring van voorgangers én nakomers (jawel, ook wie nog na ons moet komen!), die ons allemaal iets van dat goddelijk licht brengen.



Om die 'immense omgevende kring' nog wat nader te belichten, wil ik nu naar een ander beeld overgaan: 'De gemeenschap van de heiligen' is die eindeloze verbindingsketen van mensen die G-ds spoor zijn gevolgd, dat in hun leven hebben proberen gestalte te geven, daardoor mensen in hun omgeving ermee hebben 'aangestoken', die het op hun beurt hebben beleefd en doorgegeven, ... enz. enz. ... tot het uiteindelijk ook ons oor en hart bereikte.

In het Westen ondervinden wij als Christen momenteel wel wat barre tijden. Het is dus des te meer goed ons die 'dragende gemeenschap' te her-inneren en er ons te laten door sterken. Wij staan niet – nooit – alleen! Verbindingen lopen naar alle kanten – ja ook over de grens van de dood heen, en ja, ook binnen het hier en nu van ons leven vandaag.

Een leven dat zich niet concreet verbindt in al die dimensies, kun je eigenlijk amper een christelijk leven noemen. Wie als Christen wil leven, moet in al die richtingen zorg dragen voor de verbindingen. Het kan lijken alsof dat een zware opgave is, maar wie er ook maar begint in op weg te gaan, zal vaststellen dat die verbindingen het netwerk zijn die hem/haar draagt! Wij zijn dus Christen dankzij de gemeenschap van de heiligen, en de gemeenschap van de heiligen bestaat dankzij het feit dat wij Christen proberen te zijn!

*Wij zijn Christen
dankzij de gemeenschap van de heiligen,
en de gemeenschap van de heiligen bestaat
dankzij het feit dat wij Christen proberen te zijn!*